

Värderingar

Vördnad för det heliga
Vi ser Guds avbild i människan.

Ansvar
Vi bryr oss om vår nästa.

Rättvisa
Vi försvarar de svagas och utstötta rättigheter.

Sanning
Vi tror och lever som vi lär.

Vår kyrkas grundläggande uppgift



Vår kyrka har fyra grundläggande uppgifter: fostran, förkunnelse, mission och tjänst. I församlingens liv och i all verksamhet utförs varje grundläggande uppgift. Från dem utgår och på dem bygger vår kyrkas utvecklingsdokument.

Kärnan i vår kyrkas fostran

Gud Förtröstan på Gud den treenige utgör grunden för fostran. Kristus befriar oss från hinder för växande. Den heliga Anden skapar gemenskap och framtidstro.

Livet Livet är skapat av Gud och heligt. Gud bär omsorg om oss alla i alla livssituationer.

Människan Som Guds skapelser är vi värdefulla och unika och han älskar oss. Människans värde bestäms inte av handlingar eller prestationer. Gud accepterar människan även om människans handlingar inte alltid kan accepteras. Vi är samtidigt heliga och onda.

Tron Tron på Gud är grunden för ett tryggt och gott liv. Tron är Guds gåva som ges alla i dopet. Genom dopet blir vi en del av församlingen och Kristi världsvida kyrka.

Nåden Jesu död och uppståndelse ger oss förlåtelsens och nådens gåva. Hans liv och undervisning visar oss hur vi ska leva. Nåden innebär att hela människan accepteras – det är något mera än att få förlåtelse för enskilda handlingar.

Vår kyrka

Vi växer tillsammans

"Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten."

(Aposteln Paulus första brev till korinthierna)



Vår kyrkas strategiska riktlinjer för fostran

Vi växer tillsammans

Vår kyrkas fostran innebär att vi möjliggör och stöder tillväxt för hela människan i alla åldrar. Vi är, gör och förundras tillsammans.

Vi gör det möjligt för alla att växa som individer, som varandras nästa och som medlemmar i gemenskapen.

Som församling växer vi tillsammans till att lära känna Gud och bära ansvar lokalt och globalt.

Vi förlitar oss på dopet

Tillsammans söker och förklarar vi dopets betydelse.

Dopet är en inbjudan

- till alla att växa som kristna
- till föräldrarna att ge sina barn en kristen fostran
- till faddrarna att stödja och be för den döpta
- till församlingen att verka tillsammans med den döpta, föräldrarna, far- och morföräldrarna och faddrarna

Vi är inriktade på framtiden

Vi skapar hopp och uppmuntrar till att leva här och nu.

Vi deltar, påverkar och fostrar till ansvar.

Vi väljer det goda och tar avstånd från det onda.

Som kristna lever vi mitt i vardagen.

Som medlemmar i kyrkan påverkar vi beslutsfattandet och verksamheten i kyrkan och församlingarna.

Vi tryggar liv

Vi respekterar och värdesätter alla. Vi bemöter varandra jämlikt och utan diskriminering.

Vi skapar en trygg atmosfär som tillåter ostörd fysisk, psykisk och andlig tillväxt.

Vi hjälper alla att vara delaktiga i gemenskapen.

Vi anser det vara viktigt att alla blir sedda och hörda.

Hela livet är ett växande

- Vi utför kyrkans fostrande uppgift så att
- dopet är utgångspunkten och verksamheten betjänar alla döpta
 - vi stöder tillväxt i olika skeden i livscykeln
 - det finns plats för alla
 - människor i alla åldrar möter varandra
 - vi deltar i nätverk och samarbete
 - med kommunerna
 - med organisationer, arbetsplatser och fritidsverksamhet